



פרשת פינחס

ותקרבנה בנות צלפחד בן-חפר בן-גלעד בן-מכיר בן-מנשה למשפחת מנשה בן-יוסף ואלה שמות בנותיו מחלה נעה וחגלה ומלכה ותרצה. ותעמדנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאם וכל-העדה פתח אהל-מועד לאמר. אבינו מת במדבר והוא לא-היה בתוך העדה הנועדים על-ה' בעדת-קרח כי-בטאו מת ובנים לא-היו לו. למה יגרע שם-אבינו מתוך משפחתו כי אין לו בן תנה-לנו ארצה בתוך אחי אבינו. ויקרב משה את-משפטן לפני יהוה.

ויאמר ה' אל-משה לאמר. כן בנות צלפחד דברת נתן תתן להם ארצת נחלה בתוך אחי אביהם והעברת את-נחלת אביהן להן.

(במדבר כז פסוקים א-ז)

מה בפרשה? בפרשת פנחס נערך מפקד לעם ועל פי גודלו של כל שבט מחולקות נחלות בארץ המובטחת. לאחר חלוקת הנחלות מגיעות חמש נשים ונעמדות לפני משה, אלעזר הכהן, כל נשיאי השבטים וכל עדת ישראל. נשים אלו הן בנותיו של צלפחד אשר מת ללא בנים ובשל כך לא קיבל נחלה בין אחיו. בנות צלפחד קובלות על החוק שנראה בעיניהן לא הוגן לפיו בנות אינן זכאיות לרשת את נחלת אביהן, הן דורשות שהחוק ישונה ויתאפשר להן לקבל את הנחלה במקום אביהן.

משה מביא את תלונתן לפני ה', החלטתו של אלוהים היא שבנות צלפחד צודקות ויש לאפשר להן לקבל את נחלת אביהן. יתרה מכך, אלוהים משנה את החוק וקובע שבנות יוכלו לרשת את אביהן במקרה שמת ללא בנים.

ה' מצווה על משה לעלות על ההר ממנו יראה את הארץ המובטחת שאליה לא יזכה להיכנס. לפני עליית משה אל ההר ולקראת מותו הצפוי מצווה עליו אלוהים להסמיך את יהושע יורשו לפני העם ולהעביר אליו את סמכויותיו. משה שם את ידיו על ראשו של יהושע וממנה אותו למנהיג העם. לאחר מכן נושא משה נאום ובו מצוותיו של אלוהים לגבי חגים ומועדים שונים.



הצעה ליצירה מראה בה נוכל לשנות את דמותנו

בנות צלפחד החליטו לשנות את העולם שהכירו, גם אנחנו יכולים לתקן את העולם אך עלינו להתחיל בעצמנו. בואו נכין מראה בה נוכל לשנות את דמותנו.

חומרים:

- דף סול בגודל A4
- מראה המיועדת לעבודות יצירה
- מדבקות וקישוטים
- טושים מחיקים
- דבק

תהליך היצירה:

• נדביק את המראה אל דף הסול. ונסיר את כיסוי הפלסטיק מהמראה

• נקשט סביב בעזרת המדבקות

• כעת נוכל לצייר על המראה בעזרת הטושים המחיקים ולשנות את פנינו, נוכל להוסיף לעצמנו משקפיים, לשנות את צבע העיניים שלנו וכל דבר העולה בדמיוננו.

• לאחר מכן נוכל למחוק את מה שציירנו ולשנות את עצמנו בדרך חדשה.



הצעה לפעילות שיחה לשבת

• האם פעם נתקלת בחוק שחשבתם שהוא לא הוגן?

• איזה מחוקי הגן, הבית או הכיתה הייתם רוצים לשנות? מדוע?

• האם תוכלו לדעתכם להיות אמיצים כמו בנות צלפחד ולשנות חוק לא צודק?

סיפור לשבת

מבוסס על אגדת עם ארמנית

לפני שנים רבות בכפר קטן חי נער צעיר. הנער תמיד שמח לסייע להוריו בכל עבודות הבית והשדה ומיהר לבצע כל משימה שקיבל.

יום אחד ביקש האב מהנער "בני, לך אל השדה שבגיא ופנה אותו מקוצים ואבנים כדי שנוכל לשתול בו עצים". ירד הנער בשביל אל הגיא כדי למלא את בקשת אביו ולהכין את השדה לשתילה.

כשהגיע הנער אל השדה לא האמין למראה עיניו, השדה היה מלא עד אפס מקום בקוצים וטרשים וביניהם אבנים גדולות וכבדות.

"לעולם לא אצליח לפנות את כל הקוצים והאבנים הללו, אין טעם לנסות" אמר הנער בליבו והתיישב בייאוש על אבן בפאתי השדה.

הנער ישב על האבן במשך כל שעות היום, כשראה את השמש שוקעת החל לבכות "אבי בוודאי יכעס מאוד שיראה שלא עשיתי דבר" חשב.

לפתע, ראה הנער את אביו מתקרב אל השדה "מדוע לא עשית את מה שביקשתי ממך?" שאל האב בכעס.

"אני מצטער אבא" אמר הנער "השדה מלא מדי באבנים וקוצים, לעולם לא אצליח לפנותו"

הבין האב ללבו של בנו ואמר "אתה צודק, לפנות את כל השדה זו משימה שנראית בלתי אפשרית, אבל האם תוכל לפנות רק את חלקת האדמה הקטנה שבין האבן שעליה אתה יושב לאבן שלידה?"

"בוודאי, הרי זו חלקה קטנה מאוד" אמר הבן ומיד ניגש לפנות את החלקה. לפני ששקעה השמש הצליח הבן לפנות את אותה החלקה ועוד אחת לידה.

"מחר אחזור ואפנה עוד חלקה" אמר הבן לאביו.

כך, בכל יום ניקה הנער עוד חלקה קטנה מהשדה עד שלאחר כמה ימים היה השדה ריק לחלוטין מקוצים ואבנים ורק אדמה חומה ופורייה נראתה בו.

"ראה אבא" אמר הנער "כל מה שהיה עלי לעשות הוא להתחיל בחלקה קטנה, וכך חלקה אחר חלקה, הושלמה המשימה". אביו של הנער היה גאה בו מאוד.

משפחתו של הנער שתלה עצים בשדה והוא פרח והניב פירות מהם נהנה הנער כל ימיו.

הבלוג של מיה

נולד במטרה להמשיך את המסורת היהודית של קריאה בפרשת השבוע, אשר הופכת את התורה לחלק מחיי היום יום שלנו ואת הטקסטים היהודיים העתיקים לרלבנטיים. בבלוג של מיה תוכלו למצוא פעילויות מגוונות העוסקות בפרשות השבוע, אשר יסייעו לכם להפוך את סיפורי התורה גם לחלק מעולמם של ילדים. מיה, בעלת תואר ראשון בחינוך ובמקרא ורכזת החינוך לגיל הרך בקהילת בית דניאל בתל אביב וגם המקימה והמנהלת את זולזו, מרכז הורות ומשחיקה בבית דניאל. **צילומים: עומר גרייסמן**

